

SPECIAL FEELING

zeilvakanties

Voorbeeldroute Athene – Athene (Saronische golf)

Dag 1 Nederland - Athene

Vanuit Nederland aankomen in Athene is voor velen een feest, voor sommigen een kleine cultuuromslag. Vanuit de lucht heb je een prachtig zicht op het grote Peloponnisos of Evia en vlakbij Athene ook op de eilanden Aegina, Salamis, Hydra en Kea. Je ziet de stad, de havens en ferries op het water. De vakantie is begonnen... Vanaf het vliegveld ben je in 45 minuten op de jachthaven Alimos Marina Kalamaki. Het wordt een dag om je verblijf voor de komende week gezellig en comfortabel in te richten: kennismaking met je medereizigers of de gezinnen uit flottieljies, kennismaking met schipper, flottieljeleider of de lokale verhuurder, inkopen doen en de bagage en boodschappen een plek aan boord geven. 's Avonds lekker uit eten op het strand of in een gezellig straatje achter de haven. Voor wie nog energie over heeft, is de openluchtdisco in het hoogseizoen tot vroeg in de ochtend open. Voor alle anderen: oordopjes in (openluchtdisco(!)) en lekker in slaap wiegen aan boord.

Dag 2 Athene – Korfos (28 mijl)

De eerste dag steken we over naar de rust van de Peloponnisos. Een mooie tocht waarbij we Athene achter ons laten liggen, de scheepvaartroutes naar Pireas oversteken en dan zeilen tussen de eilanden Aegina, Lagouses en Angistri naar Korfos. Korfos is een klein, authentiek vissersdorpje dat op het einde van de middag niets dan rust uitstraalt. Restaurant eigenaar George helpt de Amorgos jachten bij het aanleggen en zorgt ervoor dat we 's avonds met uitzicht op zee genieten van Griekse voorgerechten, een groot bord vlees en vis en lokale wijn.

Dag 3 Korfos – Epidavros (11 mijl)

De eerste ochtend wakker worden in het Griekse eilandenrijk. Het is lastig kiezen: eerst een stuk zwemmen of snorkelen of een frappé op een terras en genieten van de ochtendzon of een Griekse yoghurt met vers fruit op het voordek? We hebben een korte tocht voor de boeg: vanmiddag willen we in Epidavros zijn. Met de taxi(bus) kun je hier naar het indrukwekkende gelijknamige theater, het best bewaarde amfitheater van Griekenland. Er zijn alternatieven: op het schiereiland bij Epidavros vind je tussen de subtropische boomgaarden een klein amfitheater op een prachtige plek. En een stukje verder in de baai kun je snorkelend de ruïnes van een verzonken stad vinden!

Dag 4 Epidavros – Poros (22 mijl)

Vandaag zeilen we naar Poros, een stadje met winkeltjes, een vismarkt, taveernes, cafés en disco's. We zeilen om het schiereiland Methana heen en hebben meerdere mogelijkheden om te ankeren voor een lunch of frisse duik in het blauwe water. Als je houdt van terrasjes, flaneren en Griekse taveernes ziet je goed op Poros! Het is niet groot, maar het is er echt gezellig. Je kunt een kleine klim maken naar de opvallende witte klokkentoren die boven het dorp uitsteekt of je archeologische hart ophalen bij het Heiligdom van Poseidon. En 's avonds bouwen we -voor wie daar zin in heeft- een feestje in één van de bars.

Dag 5 Poros – Hydra (14 mijl)

Van Poros naar Hydra is geen lange tocht. Je hebt de mogelijkheid om uit te slapen of juist de ochtend te gebruiken om meer te zien van het eiland. Door een smalle zeestraat zeilen we naar het zuiden richting Hydra. Het plaatsje Hydra heeft een kenmerkende haven waar de huizen als een amfitheater om de baai zijn gebouwd. Het is een populaire plek en wanneer we laat aanleggen, liggen we vaak in de “derde of vierde laag”. De sfeer is een tikkeltje mondain, met prachtige steegjes en achteraf taveernes. Vlakbij de haven is een stuk water afgezet met boeien: hier springen de durfals in het lage zonlicht van de hoge rotsen en de anderen dalen via een trap af om te spelen in de golven.

Dag 6 Hydra – Aegina (26 mijl)

Een lekker stuk zeilen. Afhankelijk van hoe je de dag indeelt, kunnen we onderweg stoppen in verschillende baaien: Mandraki, het kikkereiland, nisos Spathia, Russian Bay of nisos Moni. En ondertussen lekker zeilen, relaxen en zonnen aan boord! Aegina is een levendig stadje op het gelijknamige eiland. De oude haven met haar kade ligt er in de avondzon prachtig bij. Eén van de beste Amorgos geheimen is de taveerne waar we al jarenlang eten. De eigenaar Petros heeft geen menu kaart, maar toont ons aan tafel zijn menu “live”. Iedere dag weer anders en altijd om te watertanden!

Dag 7 Aegina – Athene (18 mijl)

De ochtend zit weer vol keuzes: een toeristische bustrip, per scooter naar de tempel van Aphaia, slenteren door de straatjes op zoek naar lokale lekkernijen, of koffie drinken op één van de terrasjes? Als we met een groep jachten zijn, kunnen we vandaag de zeiltocht gebruiken om een wedstrijd te organiseren. Wie kan het snelst zeilen? Leuk en spannend. De afsluitende avond in Alimos Marina Kalamaki genieten we van het strand of vermaken ons in één van de bars.

Goede vlucht terug.